

1813—1913.

ONAFHANKELIJKHEIDSFEESTEN

:: LIEDJES ::

door Mevr. C. BROERS—DE JONGE.



UITGAVE B. JACOBS - GRONINGEN.

Prijs per stuk 4 ct., per 50 f 1.75, per 100 of meer f 3.— per 100.

Wijze: „*Ik had een wapenbroeder.*

Wij zingen en wij juichen,
Hoezee! Hoezee! Hoezee!
Nu wij den tijd herdenken,
Die *vrijheid* ons kwam schenken,
Zingt allen met ons mee!

Wien klopt het hart niet sneller,
Als hij van vrijheid leest?
Wien hoort men dezer dagen
Van anders wat gewagen,
Dan van het Vrijheidsleest?

Wat waren 't droeve dagen,
Nu honderd jaar geleen:
Toen lieten ons de Franschen
Steeds naar hun pijpen dansen,
Wij klaagden steen en been.

't Was armoe en ellende,
Wij gingen zwaar gebukt,
Wij moesten alles geven:
Ons geld, ons goed, ons leven,
Wij werden kaal geplukt.

Dus laat ons zingen, juichen,
Hoezee! Hoezee! Hoezee!
Nu wij den tijd herdenken,
Die Vrijheid ons kwam schenken,
Zingt allen met ons mee!

Wijze: „'t Is plicht, dat iedere jongen”.

Wat zijn wij niet verschuldigd
 Sinds overouden tijd,
 Aan u, geliefd Oranjehuis?
 Aan u dit lied gewijd.
 Hoezee! Hoezee! Voor 't vorstenhuis, hoezee!
 Hoezee! Hoezee! Voor Willem I hoezee!
 Aan 't heil van 't dierbaar Vorstenhuis }
 Werk' oud en jong steeds mee! } *bis*

In liefde en in eerbied
 Voor onze Koningin,
 Als telg van 't edel Vorstenhuis,
 Zijn w' allen één van zin.
 Hoezee! Hoezee! Voor Willemien, hoezee!
 Hoezee! Hoezee! Voor haar driewerf hoezee!
 Aan 't heil van haar en haar gezin }
 Werk' oud en jong steeds mee! } *bis*

En voor ons lief Prinsesje,
 De laatste jonge loot,
 Die tot ons aller groote vreugd,
 Den fieren stam ontsproot,
 Hoezee! Hoezee! Voor Juliaantj' hoezee!
 Hoezee! Hoezee! Voor 't vorstenkind, hoezee!
 Aan 't heil van ons Prinsesje klein, }
 Werk' oud en jong steeds mee! } *bis*

Wijze: { *Mijn Nederland* (Richard Hol)
 { *Trouw, u wijd ik mijne zangen.*

Bijna twintig bange jaren
 Ging ons vaderland gebukt
 Onder Fransche overheersching,
 'Werd het arme volk verdrukt.
 Handel, scheepvaart stonden stil,
 Wet was steeds des Keizers wil.

Na 't vertrek van koning Lod'wijk
 Nam de zaak nog droever keer:
 Neerland werd een deel van Frankrijk,
 Nederland bestond niet meer.
 Pijnlijk voelden wij den druk
 Van het knellend Fransche juk.

Onvergetelijke mannen
 Maakten aan den nood een end:
 Hogendorp, Van Limburg Stirum,
 Van der Duyn, bij elk bekend.
 Met Oranje op den hoed
 Toonden zij het volk hun moed.

Daarmee gaven zij te kennen:
Uit met Fransche heerschappij!
 Willem van Oranje koning!
 Vrijheid, Blijheid, wenschen wij!
 En Prins Willem stapt aan land,
 Toegejuicht van alle kant.

Wijze: „*Een jongeheertje ging uit
jagen op een mooien dag*”.

Wat zijn de straten toch
Met smaak versierd door nijvre hand ;
't Is of wij wandelen
In 't schoonste tooverland.
Och, och, och, och,
Hoe prettig is dit eeuwfeest toch,
Voor allen, groot en klein,
Die hier geboren zijn.

Hoe vroolijk klinkt ons lied!
Elk heeft zijn zorg op zij gezet,
En, of hij wil of niet,
Hij deelt in onze pret.
Och, och, och, och,
Hoe prettig is dit eeuwfeest toch,
Voor ieder, jong en oud,
Die van zijn Neerland houdt,

Wijze: „*Hoezee! De vreugde stijg' ten top!*”

Hoezee! De vreugde stijg' ten top!

Hijscht allen vlag en wimpel op!

En laat weerklinken 't vroolijk lied uit aller mond!

Want Neerlands *vrijheid* vieren wij;

Wien stemt dat niet verheugd en blij

Voor zijn geboortegrond? (*bis*)

Het is nu juist een eeuw geleên,

(Ge weet het allen, groot en klein)

Dat Willem van Oranje ons bevrijden kwam,

Een einde maakte aan den druk;

Dat hij het knellend Fransche juk

Ons van de schouders nam. (*bis*)

't Oranjehuis geldt ons gezang!

Oranje boven! Eeuwen lang!

't Oranjehuis is altijd ons tot steun geweest;

Hoe innig dankbaar stemt ons dit;

Wie liefde voor zijn vorst bezit,

Viert blij dit heuglijk feest. (*bis*)

Wijze; „*Schep vreugde in 't leven*”.

Komt, laat ons zingen!
 Komt, laat ons vroolijk zijn!
 Feest is 't voor allen,
 Voor groot en klein.
 Ons landje is voor honderd jaar,
 Dat weten w' allen wel, niet waar?
 Verlost van vreemde heerschappij;
 Dit feit herdenken wij.
 Komt, laat ons zingen!
 Komt, laat ons vroolijk zijn!
 Feest is 't voor allen
 Voor groot en klein.

Komt, laat ons zingen!
 Komt, laat ons vroolijk zijn!
 Feest is 't voor allen,
 Voor groot en klein.
 Oranje was 't, die bijstand bood,
 Oranje hielp ons uit den nood.
 Hoera! Voor 't edele geslacht
 Dat steeds ons zegen bracht.
 Komt, laat ons zingen! enz.

Komt, laat ons zingen!
 Komt, laat ons vroolijk zijn!
 Feest is 't voor allen,
 Voor groot en klein.
 Daar 's niets, dat hier de vreugd verstoort,
 't Is juichen, jub'len, wat men hoort,
 't Is vroolijk lachen, wat men ziet,
 't Is jool en anders niet.
 Komt, laat ons zingen! enz.

Wijze: „*O, Tannenbaum, O, Tannenbaum*”.
(Liederschatz).

O, vrijheidsdag! O, vrijheidsdag!
Gij schoonste aller dagen:
Toen mannen vol beleid en moed
Vrijwillig waagden goed en bloed.
O, vrijheidsdag! O, vrijheidsdag!
Gij schoonste aller dagen!

O, driemanschap! O, driemanschap!
Wie zou u ooit vergeten?
Gij naamt de zwaarste taak ter hand,
Gij reddet 't radelooze land.
O, driemanschap! O, driemanschap!
Wie zou u ooit vergeten?

Uw wijs beleid, uw groote moed
Vervult het volk met eerbied.
Op aller lippen zweeft uw naam,
Alom verkondigd door de Faam.
Uw wijs beleid, uw groote moed
Vervult het volk met eerbied.

Uw schoone taak, uw ed'le daad
Herdenken wij deez' dagen.
Wien 't hart van liefd' en geestdrift brandt
Voor 't schoon, voor 't dierbaar vaderland,
Zal dezen dag, deez' vrijheidsdag
Met lof van u gewagen.

Wijze: *Heb je van de Zilveren vloot
wel gehoord?*

Heb je van het heuglijke feit wel gehoord,
Nu honderd jaar geleden,
Toen moedige mannen met beleid
Voor vrijheid van Nederland stredden?
Hoezee! Hoezee! Wie juicht er met
[ons mee?
Zij namen 't kloek besluit (*bis*)
En riepen Willem tot koning uit (*bis*).

Groote Fransche troepen bezetten ons land,
En stelden ons de wetten.
De Pruisen en Russen lieten hen
De grenzen over zetten.
Hoezee! Hoezee! Wie zingt er met
[ons mee?
Wij vieren 't vrijheidsfeest (*bis*)
Geen feest is ooit zoo schoon geweest (*bis*).

Wijze: „*Oostenrijksch Volkslied*”.

(Gott erhalte Franz den Kaiser).

Toen de macht van Frankrijks keizer
Plotseling een einde nam,
Toen de dwingeland verslagen
Uit het verre Oosten kwam,
Toen herademd' heel Europa.
En ons zuchtend vaderland
Zag weer licht in 't droevig duister,
Zag des Vaders macht'ge hand.

Ed'le mannen kwamen aanstonds
Met hun plannen voor den dag.
Wat een vreugde, wat een geestdrift
Toen men met Oranj' hen zag.
En Prins Willem, uitgenoodigd
Hier te komen, stapt aan wal
Onder luide jubelkreten:
Heil! Oranje bovenal!

Wijze; „*Wij vogels hebben 't waarlijk goed.*

(J. Worp, een boekje met liedjes N^o. 20).

Hoe feestlijk ziet de stad er uit!
Men kan 't niet mooier wenschen.
En wat een drukte en gewoel,
Het is hier zwart van menschen.

Wie is van daag niet op de been?
Dat wou ik wel eens weten.
Ik heb zoowaar den tijd haast niet,
Om rustig thuis te eten.

Nu is er dit en dan weer dat
Te kijken en te hooren.
En 'k geef ze heel den dag den kost
Mijn oogen en mijn ooren.

Een feest als dit, dat kan met recht
Een schitt'rend eeuwfeest heeten;
Al word ik meer dan honderd jaar,
Ik zal het nooit vergeten.

Wijze: *Wien Neerlandsch bloed.*

Daar landde, honderd jaar geleên,
Aan 't Scheveningsche strand
Een schip, met luid gejuich begroet;
Het kwam van Engeland.
Van waar die groote blijdschap toch,
Die uitgeiaten vreugd?
Wat stemt die menschenmassa daar
Zoo vroolijk, zoo verheugd? (*bis*).

Een redder voert het vaartuig mee,
Een redder in den nood.
Hij nadert; oud en jong heeft thans
Eerbiedig 't hoofd ontbloot.
Een telg van 't dierbaar vorstenhuis,
Prins Willem, stapt aan wal.
Uit duizend kelen klinkt de kreet:
„Oranje boven al!” (*bis*).

Verlosser van het vaderland!
Uw komst, reeds lang verbeid,
Wekt geestdrift bij 't verdrukte volk,
En vreugd en vroolijkheid.
Nu klinkt weer 't oud' Wilhelmuslied
Met blij trompetgeschal,
Heel Neerland roept met luider stem:
„Oranje boven al!” (*bis*).

AAN ONS PRINSESJE!

Wijze: *O, Tannenbaum* (Liederschatz).

Prinsesje lief, Prinsesje klein,
 U wenschen wij veel zegen!
 Gij zijt, als vorstlijk liefdepand,
 De hoop, de trots van Nederland.
 Prinsesje lief, Prinsesje klein,
 U wenschen wij veel zegen!

Prinsesje lief, Prinsesje klein,
 Hoe zullen wij U eeren!
 Is eens uw moeders rusttijd daar,
 Dan zijt gij voorbereid door haar,
 Bemind als zij, ons vaderland
 Met liefde te regeeren.

Prinsesje lief, Prinsesje klein,
 Wij wenschen U van harte:
 Gezondheid, 's levens grootsten schat;
 De schoonste rozen op uw pad;
 Prinsesje lief, Prinsesje klein,
 Dat wenschen w' U van harte!

NADUK VERBODEN.

Auteursrecht verzekerd bij de wet.
