

SwaneBlake, dorpsvereniging voor een
leefbaar Piershil



Convenant met Gemeente Korendijk

Nog net in 2015 hebben Corrie Heikoop en Anneke Onderdelinden (als voorzitter en secretaris) van SwaneBlake samen met Burgemeester Stoop een convenant ondertekend. Door het ondertekenen neemt SwaneBlake duidelijker dan voorheen de rol op zich van gesprekspartner voor de gemeente waar het Piershil-aangelegenheden betreft. Ook de andere dorpen binnen Korendijk kennen dergelijke verenigingen.

Vanzelfsprekend brengt het plichten en rechten met zich mee, deze zullen in de loop van de komende tijd worden uitgewerkt in gezamenlijk overleg. In ieder geval wordt van ons een plan verwacht: waar willen we ons vooral op richten; hoe betrekken we er zoveel mogelijk mensen bij?

Per jaar wordt er minimaal 1 openbaar toegankelijke bijeenkomst gehouden. Om deze goed voor te bereiden denken we aan de 2e helft van het jaar. Deze bijeenkomst zal aangekondigd worden in de volgende Piershil-krant.

Mensen die mee willen denken, mensen die betrokken willen worden bij deze steeds belangrijker wordende burgerparticipatie zijn van harte welkom.

Bel naar Corrie (telnr. 0186 693759) of Anneke (0186 692215) en je wordt uitgenodigd voor de eerstvolgende bestuursbijeenkomst. Deze worden de 1e woensdag van de maand gehouden en we proberen het binnen de 1,5 uur per keer te houden.



Bel Dorpsomroeper

In het museum Hoeksche Waard te Heinenoord is een bijzonder overblijfsel uit de geschiedenis van Piershil te aanschouwen. Het is een bronzen bel met als opschrift 'Johannes Burgerhuys M.F.'. De afkorting M.F. staat voor 'Me Fecit', het is Latijn voor 'heeft mij gemaakt'. Burgerhuys was een Middelburgse klokkengieter, hij maakte dit fraaie exemplaar in 1651. De laatste die deze bel gebruikte was onze dorpsomroeper Dirk van der Merwe



Nationale Molendag

Voor Piershil en Goudswaard is de Nationale Molendag op 14 mei a.s. een treurige dag. Onze molens, eigendom van de gemeente, mogen niet meer draaien omdat ze in slechte staat zijn en ongelukken zouden kunnen veroorzaken. Als SwaneBlake maken we ons ernstige zorgen. Het mag toch niet gebeuren dat deze molens instorten vanwege achterstallig onderhoud. Wat blijft er nog van onze dorpen over? Wij willen er alles aan doen om ze te redden. Na gesprekken met de molenaar willen we binnen kort een gesprek op het gemeentehuis aanvragen om deze zaak te bespreken.

De Watersnood in Piershil

Van januari op februari 1953 was het echt winters, met kou, hagel, natte sneeuw en harde storm. Maar vooral de laatste dagen van januari met bijzonder hoog water. Op de 'kaai' waren uit voorzorg al de vloedborden gezet om het water buiten te houden, heel de 'Kaai' stond al vol water. Ook op de Molendijk waren de vloedborden gezet.

Het was aardedonker en het water had inmiddels hoogtij gehad. Na ongeveer 5 uur was het water echter maar 50 cm gezakt en bleef zo staan. Mijn vader zei tegen mij: "Dat gaat niet goed, straks komt het water al weer op en we krijgen een heel hoog springtij".

Het water kwam steeds hoger en hoger, en vader riep: "Dit houden we niet lang meer". Op de Molendijk werden de vloedplanken nu vastgeschroefd. Plots komen door de sloppen in de Molendijk hoge opgaande golven over de vloedplanken heen en slaan met velen op straat. Dit was een teken dat de dijk om de Anwas was doorgebroken. Ook buiten de bebouwde kom liep al water over de dijk.

Tevens was van alles uitgevallen; telefoon, elektra en radio-distributie doordat draden waren afgebroken.

Plotseling kwam met oorverdovend geluid iets heel vreemds aan, het bleken losgesneden koeien te zijn, die in doodsangst naar de Molendijk wilden komen.

We hebben ze weer verdreven uit angst dat ze ons zouden vertrappen. De houten schuur van van der Stoep was inmiddels al in elkaar gezakt, zo ook de swingel schuur. (swingel = swingend deel van een dorsvleugel)

Brokstukken sloegen over de dijk en belandden aan de Beneden Molendijk – Polder Oud Piershil had alleen waterschade noordelijk van de molen en is dus niet geheel ondergelopen. De Sluisjesdijk werd van achter overvallen door het water, met veel schade aan huizen en meubilair.

Het werd steeds erger, oudere mensen werden naar hogere plekken gebracht. Bijna niemand durfde zijn huis te verlaten. De hele nacht zonder eten of drinken en alleen kou. Veel mensen zijn de hele nacht op de dijk gebleven.

Toen de ochtend aanbrak was alleen water te zien tot de einder, alleen een toren in Flakkee en Zuidland was te zien. Polder Korendijk werd door zandzakken gered, het Oud-Nieuwlandsedijkje werd met alle macht met zandzakken verdedigd. Bij het zogenaamde Varkendijkje werd tijdens de nacht een kudde losgesneden, die naar de Molendijk zijn gevlucht en door ons uit angst zijn teruggejaagd. Het was een angstige en donkere nacht.



Tegen het eind van de ochtend ging het water een weinig zakken, alleen de storm bleef bulderen met hagel en natte sneeuw.



Een oneindige wateroppervlakte. Boten van de Gebroeders en de vissersboot van P. de Heer zijn wonderwel niet op de Kaai komen te liggen.

Toen na enkele dagen het water helemaal was gezakt werd de echte schade en ravage zichtbaar.

Zelfs kisten, vaten en boten van de draden geslagen, lagen op het land..

De kadavers heb ik met mijn vader uit de stallen gehaald, zelfs uit de bomen!

Met staanders op de platte wagen werden ze vervoerd en zijn in de bocht begraven. Circa 30 stuks hebben we afgedekt met ongebluste kalk en aarde. We zijn hier 2 weken mee bezig geweest. Plotseling moesten we er mee stoppen en werden de kadavers alsnog overgeladen in schepen, ook veel paarden, kleinvee en pluimvee waren erbij. Men was bang voor het miltvuur virus dat dodelijk is voor mens en dier. De stallen werden zo snel mogelijk schoongemaakt. Het hooi en stro moest van elders worden aangevoerd.

In Piershil zijn geen dodelijke slachtoffers gevallen, ieder is er met natte kleren afgekomen.

Al snel daarop is het rampenfonds gekomen. Van het rampenfonds kregen we een hele partij wijn voor de slachtoffers. Een helper die een eigen hulpdienst in het leven had geroepen heeft de wijn "eerlijk" verdeeld.

– Goudswaard: voor elke inwoner een fles

– Piershil: alleen de vaders een flesje.

– Nieuw-Beijerland: op is op.

Vershil moet er zijn burgemeester.

Johan van der Linde



Noot: De flesjes die de vaders in Piershil kregen waren heel klein, één glaasje.

Het burgemeesters echtpaar woonde in Goudswaard.

De burgemeestersvrouw heeft er de naam Wil Port aan overgehouden.

Oude Dorpsverhalen: “De Neus”

De boerderij, Voorstraat 20 te Piershil, was indertijd van Adam van Bergeijk. In 1948 of 1949 ia Adam van Bergeijk overleden, ruim tachtig jaar oud. Precies weet ik dat niet meer.

Boer Adam had een knecht Kees Zwijnenburg. Kees had een scheve, knobbelige neus en de eigenaardigheid zachte letters fel uit te spreken, "Froeger, froeger had ik net zo'n neus as jij. Net as alle mense. Maar Atam werd kwaad en Kees most et besure"

Wat was er gebeurd?

Adam en Kees waren in de schuur. Er was ook nog een derde man en daar had Adam ruzie mee. Adam maakte zich kwaad, pakte een polderboom en smeed die met kracht naar zijn vijand. Maar Kees kreeg die paal midden in zijn gezicht. Dat was zo erg dat zijn neus helemaal naar binnen was geslagen. Nou, die neus werd er uit getrokken, recht geduwd, een beetje schever en dat was dat.

Nadien zei Kees: "Froeger, froeger had ik net zo'n neus as jij, net as alle mense. Maar Atam was kwaad en Kees most et besure".

Voorgedragen door: Hanna Hoepel

Windturbines

De Piershilse Krant heeft u steeds kort en bondig geïnformeerd met betrekking tot de dreigende plaatsing van windturbines langs het Spui tussen Nieuw-Beijerland en Piershil. Wij rekenen het tot onze taak om dat te doen. Temeer omdat wij er van overtuigd zijn dat het leefklimaat, ook in Piershil, door deze turbines ernstig zal worden aangetast. Een aantal omwonenden, inwoners van Nieuw-Beijerland, maar ook in Piershil, zal worden geconfronteerd met geluidsoverlast die ernstige gezondheidsproblemen kan veroorzaken. Maar ook met waardevermindering van woningen als gevolg van de vermindering van leefklimaat.

Omdat wij als dorpsvereniging de belangen van de inwoners zo goed mogelijk willen behartigen steunen wij ook de doelstellingen van de Stichting tegen windturbines aan het Spui. Deze stichting probeert te bereiken dat de windturbines die de provincie in Korendijk wil laten plaatsen op een locatie komen die zo weinig mogelijk hinder veroorzaakt.

Helaas zijn daarvoor juridische stappen tegen de provincie onvermijdbaar. Daarvoor is morele en financiële steun door de inwoners noodzakelijk. Hoe meer inwoners de stichting steunen, hoe meer kans de stichting heeft om het doel te bereiken. Daarom is een formulier bij deze krant gevoegd waarmee aangegeven kan worden welke bijdrage u wilt geven en het bankrekeningnummer waarop de bijdrage kan worden overgemaakt. Ook een kleine bijdrage is zeer welkom omdat vele kleintjes ook een grote maken en dat het laat zien dat velen het gevaar dat op ons af komt onderkennen. En bereid zijn om iets te doen om dat te voorkomen.

HART VEILIG WONEN EN EHBO

Er wordt in de media veel gesproken over bezuinigingen in de zorg en alles wat daar mee te maken heeft. Zo ook bij de medische hulp diensten.

Het gevolg hiervan is dat de aanrijtijden van een ambulance in onze regio 13 tot 15 minuten kan duren.

Bij een acute noodsituatie is dit erg lang.

Om deze reden is er **HART VEILIG WONEN** in het leven geroepen. Voorheen was dit **HARTSLAG NU**.

HART VEILIG WONEN houdt in dat als u zich heeft aan gemeld, u een SMS bericht krijgt als er in uw omgeving een acute noodsituatie is.

U bent niets verplicht. Alles is op vrijwillige basis.

Het aanmelden bij **HART VEILIG WONEN** is vrij simpel.

Zou u willen helpen maar u weet niet hoe.

Volg dan een **EHBO** cursus.

Hier leert u niet alleen reanimeren maar ook wat te doen bij verbranding, verslikking, gebroken been, hulp bij kinderen en zo kan ik nog wel even door gaan.

Wilt u meer informatie over een **EHBO** cursus neem dan contact op met Anita Klijn - anitaklijn@gmail.com
0186-693033 (na 18.00 uur)

Opgeven bij: Dick van Marle, Kon. Wilhelminastraat 36, 3262BJ Piershil, tel. 0186-692046.

Corrie Heikoop, Kade 14, 3264AA Piershil, 0186-693759.

In 1955 heeft de oude dokter Tol met een groep vrijwilligers de EHBO vereniging Goudswaard/Piershil opgericht.



Agenda

Expositie Gemeentehuis Korendijk:

Maart/april: Elisa Hoonderd met schilderijen overwegend abstract.

Expositie De Zilveren Schoen:

Tot 12 maart: Lenie Groen-Giorgi met schilderijen en objecten. Vanaf 19 maart t/m. 14 mei: Sara met cursisten

Soos Gunterwail:

14 mei: Pinball, Flipperwedstrijden voor jong en oud.
Vanaf 13 uur voor 7 tot 15 jarigen
Vanaf 20 uur voor 16 jaar en ouder, zaal open 19 uur.

De Hilwinkel naast Gemeentehuis:

11 en 12 maart en 25 en 26 maart;
Vrijdag van 13.00 tot 17.30 uur.
Zaterdag van 9.30 tot 12.00 uur

Nationale Molendag 2016:

14 mei zaterdag

Repair Café Korendijk in Heemzicht:

Tweede zaterdag van de maand; van 9.30 tot 12.00 uur

Rommelmarkt:

20 en 21 mei. Inleveren spullen 20 februari en 19 maart van 10 tot 11 uur naast de Spar

Open Atelier Dagen:

28 en 29 mei: De kunstenaars in het westen van de Hoeksche Waard. Voor Piershil is op dit moment alleen nog bekend de Zilveren Schoen en de ruimte naast de Spar.

Cultuur- en Kunstmarkt 2016:

25 juni zaterdag

HERALDIEK

Het Wapen van Korendijk



Het wapen van Korendijk werd ingevoerd in 1984. Het is samengesteld uit een sprekend element: korenaren, komende uit een gouden schildvoet (de dijk), de golvende dwarsbalk uit het wapen van Piershil, het schildhoofd uit de beide wapens van Zuid- en Nieuw-Beijerland, de kroon van Goudswaard en de leeuwen van Zuid-Beijerland. De oude gemeente Korendijk (opgeheven in 1817) voerde geen wapen.

Het Wapen van Piershil



Het wapen van Piershil werd ingevoerd in 1721 en werd opgeheven in 1984. Het heeft een zilveren ondergrond met drie golvende banen.

Het Wapen van Goudswaard



Het wapen van Goudswaard werd in 1817 ingevoerd. Het schild bestaat uit één zilveren en twee blauwe banen, gedekt met een gouden kroon van vijf bladeren.

Het Wapen van Nieuw-Beijerland



Het wapen van Nieuw-Beijerland werd in 1816 ingevoerd. Het schild is in blauw en zilver met een gouden kroon van drie bladeren en twee x drie parels. Het gebied dat de gemeenten Oud-, Nieuw- en Zuid-Beijerland omvatte is in 1557 bedijkt door Lamoraal, graaf van Egmond. Hij noemde het gebied Beijerland naar zijn vrouw Sabina van Beieren. Het wapen is dan ook identiek aan het oorspronkelijke wapen van Beieren.

Het Wapen van Zuid-Beijerland



Het wapen van Zuid-Beijerland is eveneens afgeleid van het wapen van Beieren. Het schild is in blauw en goud uitgevoerd met een kroon van drie bladeren en twee parels en wordt vastgehouden door twee klimmende leeuwen.

Het Wapen van Beieren



Ter vergelijking het wapen van Beieren (Bayern / Bavaria)